

**OMDAT KINDEREN DE TOEKOMST ZIJN....**  
*Nieuwsbrief juni 2010*



**Beste donateurs en belangstellenden,**

In Nederland breekt de zomer aan, iets om naar uit te kijken! De mensen van onze projecten in India wachten, zoals elk jaar, weer ongerust op het nieuwe regenseizoen. Het kan zo hard regenen, dat de vruchtbare grond van de akkers wegspoelt, maar ook kan er nauwelijks regen vallen waardoor er geen oogst mogelijk is. En dus moeten er irrigatievoorzieningen komen. We blijven daarom, naast steun aan andere projecten, geld inzamelen voor waterputten en damwanden in de dorpen die we al enkele jaren 'geadopteerd' hebben. Dan is er meer kans op een goede oogst (= inkomen) en door groenten te kweken een betere voedselvoorziening. Gelukkig kunnen wij ook weer in 2010 hulp bieden door samenwerking van onze vaste donateurs en Cordaid. Dit fonds heeft enkele maanden terug een watershedproject goedgekeurd dat € 10.080,= kost. Cordaid neemt daarvan 50% voor haar rekening. Onze vaste donateurs zien hun bijdrage in 2010 dus goed besteed.

**Stichting Namasté India**

Chr.Kannemansstr. 16  
5246 AM Rosmalen,  
073 - 641 47 54

info@namaste-india.nl  
www.namaste-india.nl

Rabobank nr: 1754 11 042  
postbank giro nr: 9641899

**Met ingang van 1 april 2010 is Eric Prickaerts, accountant uit Uden, toegetreden tot het Bestuur. Een goede versterking!**

**Resultaten gestaafd door harde cijfers**

Omdat we al weer zes jaar in enkele dorpen steun hebben gegeven hebben we aan de projectleider in India gevraagd om de resultaten zo hard mogelijk vast te stellen in cijfers. In 2004 was in 'onze' dorpen 79% slecht gevoed, nu is dat nog 2%, het aantal gezonde mensen bedraagt nu 63% tegenover 0% in 2004. Dat zijn cijfers die een heldere taal spreken. Deze dorpen zijn nu beter in staat zich te redden. We houden de komende jaren in ieder geval een vinger aan de pols, om te voorkomen, dat zij terugvallen, zodat de hulp in de afgelopen jaren voor niets zou zijn geweest.

We gaan nu onderzoeken of wij deze steun ook aan enkele nieuwe dorpen kunnen geven. We houden u op de hoogte.



Aan onze vaste donateurs willen we vragen om met ons mee te denken over mogelijke fondsen die beschikbaar zijn voor goede doelen, vrienden of familiestichtingen. Want we willen in 2010 en 2011 door kunnen gaan met onze projecten en ook in India merken de armsten dat de wereld-economie onder druk staat. Giften blijven we hard nodig hebben, in de tweede helft van 2010 gaan we extra werk maken van de fondsenwerving. Als u ons een goede tip kunt geven is die van harte welkom! We staan ook graag open voor vaste bijdragen of een jaarlijkse gift door middel van een notariële akte. De gift kost u dan nog de helft en onze Stichting neemt de notariële kosten voor haar rekening!

Op de foto dit keer 20 metselaars die de cursus hebben afgerond en hun diploma krijgen. Zij krijgen een set gereedschap mee om als zelfstandig metselaar aan de slag te kunnen gaan. Ook een project van Namasté-India en haar donateurs!

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van de Stichting Namasté India  
Karel Müller, Maria van Heist, Eric Prickaerts en Ton van den Bersselaar